

Juf Sas in the picture

Half maart van dit jaar verscheen haar tweede boek en waarschijnlijk komt u regelmatig juf Sas tegen met haar filmpjes via social media of via haar steeds groter groeiende Instagram of Facebookgroep. Tijd om eens kennis te maken met Saskia den Otter, beter bekend als juf Sas. De redactie stelde haar een aantal vragen!

Door: Marion Boeckhout

Even voorstellen!

Saskia den Otter, ofwel juf Sas, is 53 jaar geleden in Kaapstad (Zuid-Afrika) geboren als vijfde en jongste kind in het gezin. Toen ze bijna 7 jaar was, keerden haar ouders terug naar Nederland waar ze in Papendrecht opgroeide. Ze doorliep het VWO en ging werken bij de Credit Lyonnais Bank. In 1988 trouwde ze met Jeroen en samen gingen ze in Zwijndrecht wonen. Na 8 jaar en 2 dochters rijker, vertrokken ze naar Zeeland en daar werd hun derde kindje geboren. In Stavenisse ging Saskia meehelpen op de peuterspeelzaal en zo besefte zij dat ze eigenlijk altijd al graag met kinderen had willen werken. Ze startte met de digiPabo van Inholland. Dat vond Saskia zo leuk dat ze de 4-jarige opleiding in 2 1/2 jaar succesvol afgeronde. Ze werd juf van groep 1/2 en later ook van groep 7/8. Toen zij de vacature van Bibliotheek Oosterschelde zag om de bibliotheek op school op te zetten, maakte zij de overstap en daar werkt zij nu alweer 13 jaar.

Tip 1

Bezoek de vakbeurs KreavaK op zondag 18 en maandag 19 september en maak kennis met juf Sas in de meet & greet ruimte.

Nadat het project liep, werd zij specialist digitale bibliotheek en dat doet Saskia nog steeds voor 22 uur per week. Daarnaast is zij een aantal jaar geleden weer begonnen met haken. Zij had voor de opleiding Media Coach een website gemaakt en begon met bloggen als 'juf Sas'. Toen zij haar blog plaatste van een haakpatroon van popje Boy uit het prentenboek 'De kleine walvis', werd deze blog heel goed bezocht. Zo begon Saskia, eigenlijk juf Sas en inmiddels staan er op haar website



heel veel gratis haakpatronen. Vorig jaar verscheen haar eerste haakboek en half maart dit jaar nummer twee. Per 1 januari 2022 is juf Sas, aangemeld bij de KVK, nu ook officieel ondernemer.

Hoe ben je begonnen?

"Ik heb het haken al heel jong geleerd van mijn oma Feikje. Zij haakte eigenlijk altijd en dat vond ik fascinerend. Ik heb toen heel wat gordijnen en truien gehaakt en leerde mezelf ook breien. Toen ik in de puberteit kwam, wilde ik heel graag kleding leren naaien. Mijn moeder kon me dat niet leren dus ben ik op naailes gegaan. Ik vond het geweldig en was eigenlijk altijd wel bezig om zelf iets te creëren. Ik wilde heel graag naar de mode/kunstacademie, maar dat vonden mijn ouders geen goed idee. Vandaar die baan bij de bank waar ik me eigenlijk nooit echt thuis voelde. Toen



we kinderen kregen, maakte ik eigenlijk al hun kleding zelf en ook mijn eigen kleding. Vriendinnen vonden dat zo leuk dat ze vroegen of ik hun les kon geven. Dat ontstond spontaan en zo kwam er een groep vriendinnen elke week bij ons in de keuken binnen met hun naaimachines.

Toen ik startte met de Pabo ben ik daar mee gestopt. In de tijd dat ik voor de klas stond had ik bijna geen tijd meer. Pas toen ik bij de bibliotheek minder uren ging werken, begon mijn eigen creativiteit weer te stromen. Ik blijf een juf en vind het leuk om mensen dingen te leren en te motiveren. Ik haak, brei, teken, schilder en maak graag kleding met de naaimachine. Er gaat eigenlijk geen dag voorbij dat ik niet creatief bezig ben. Ik wilde vroeger journaliste, modeontwerpster of juf worden en eigenlijk zijn met juf Sas deze drie beroepen bij elkaar gekomen."

Waar vind je inspiratie?

Mijn hoofd draait eigenlijk altijd. Inspiratie kan van een bol wol komen. Ik zie meteen wat ik ervan wil maken. Het kan ook iets zijn van wat ik in de winkel zie. Daar maak ik dan foto's van en dat onthoud ik. Maar ook een televisieserie, een kunstwerk of de natuur kan een inspiratiebron zijn. Kijk om je heen, zie de mooie kleuren en durf vooral. Als ik een idee in mijn hoofd heb, dan teken ik het vaak op mijn iPad met de app Procreate en dan ga ik aan de slag. Niets is leuker als iets wat in je hoofd zit, ook nog echt lukt!"

Kun je wat meer vertellen over jouw werk?

"Ik ben niet van de truttigheid dus geen kanten kleedjes of wc-houders. Haken en breien is heel hip én natuurlijk ontzettend duurzaam en voor alle leeftijden. Uit allerlei onderzoeken is gebleken dat handwerken enorm stress verlagend is. Je creëert van een paar bollen gewoon een mooie trui die je heerlijk kunt dragen, hoe gaaf is dat. En ook amigurumi vind ik geweldig

om te ontwerpen en te haken. Dat zijn leuke cadeautjes om weg te geven. Toen ik weer begon met haken vroegen mensen mij of ik het voor hun ook kon haken, dat doe ik niet. Ik haak niet op verzoek maar maak de haakpatronen erbij. Zo kunnen mensen zelf creatief aan de slag gaan. Mijn patronen schrijf ik altijd op 3 manieren uit zodat mensen met verschillende leerstijlen het patroon kunnen volgen. Dat is het voordeel van mijn onderwijservaring. Ik schrijf het op, teken het telpatroon en maak er een begeleidende film bij. Zo lukt het veel mensen om zelf een trui te haken, waar zij (en ik ook) super trots op zijn."

En hoe kwamen jouw boeken tot stand?

"Mijn patronen plaatste ik allemaal gratis op mijn website. Eind 2020 werd ik door Robin van Yarnsea gebeld. Hij legde uit dat zij een start-up onderneming zijn, die tools wilden ontwikkelen voor de haakwereld. Zo zijn ze bezig een platform te ontwikkelen waar haaksters hun eigen boek met zelfgekozen patronen kunnen samenstellen. Ook zijn ze bezig met een vertaaltool voor heel

Tip 2

Wilt u ook de boeken van Juf Sas verkopen, stuur dan een e-mail naar drukkerij Yarnsea: info@yarnsea.com.

veel andere talen. Supergaaf want dan kun je jouw patronen wereldwijd aanbieden. Ik was dus al snel enthousiast over hun ideeën. Er kwam een samenwerking waarin ik meedacht en feedback gaf op hun ontwikkelde producten. En om het product van de boeken te testen, stelden zij voor een haakboek met een aantal van mijn patronen te maken. De boeken worden niet in oplages gedrukt maar per stuk geprint. Het leek me een uitdaging om 500 boeken te verkopen en nu inmiddels, een jaar later, heb ik van het eerste boek meer dan 2000



exemplaren verkocht. In maart van dit jaar is mijn tweede boek verschenen, meer info over de inhoud van mijn boeken vind je op www.jufsas.com/haakboek."

Met welke materialen werk je het liefst?

"Amira van Langyarns is één van mijn favoriete garens. Het is een mix van katoen en nylon en haakt echt geweldig. Het voelt heerlijk zacht als je het draagt en is heel licht, ideaal voor truien dus. Ik heb net een herentruif af, gehaakt met Lang Yarns Soft Cotton en ben bezig met een granny trui van Cashmerino. Ook heb ik net een gave shawl gemaakt met Norma en één met het mooie verloopgaren Karma. Het ijsjesvestje voor kleindochter Noa, haakte ik met Atlantis en ik ga binnenkort starten met een nieuw project met Sakura. Amigurumi haak ik met Quattro, want daar zijn zoveel mooie kleuren van, of met Handarbeitsgarn. Er zijn zoveel mooie materialen van Lang Yarns dus ik bof enorm dat ik met die mooie bollen mag haken of breien. De patronen in mijn tweede boek zijn allemaal met de garens van Lang Yarns gemaakt. Een groot voordeel is dat de producten van Lang Yarns een hele mooie kwaliteit hebben en eerlijk en sheep friendly geproduceerd worden. Dat vind ik enorm belangrijk. Je trui ziet er ook zoveel mooier uit als je het met mooi materiaal maakt. Het lijkt duur maar je maakt een trui die jaren meegaat. Dus investeer in goed materiaal en ook in een goede haaknaald, dat werkt zoveel fijner."

Wat is jouw favoriete techniek?

"Ik heb niet echt een favoriete techniek. Het is juist leuk om zelf te blijven leren en nieuwe steken te ontdekken. Ik vind Tunisch haken geweldig. Dit is een combinatie van breien en haken met net weer een ander effect. In mijn nieuwste boek staat trui Rosanne die Tunisch gehaakt is met de knitting stitch wat bijna hetzelfde effect geeft als breien. Op breigebied valt er voor mij ook nog zoveel te ontdekken."

Waar ben je trots op?

"Trots ben ik op man Jeroen die me enorm steunt en ons fijne gezin, de (schoon) kinderen en de kleinkinderen. We wonen op een hele fijne plek in Zeeland. Mijn motto is Carpe Diem, pluk de dag, geniet van de kleine momenten. Daar zit zoveel geluk in, de zon, een haakwerkje en een luisterboek, nou gelukkiger kan je me niet maken. Verder ben ik trots op de haak- en brei community van juf Sas. In de Facebookgroep zitten meer dan 14.000 leden en het is een fijne respectvolle groep met leden die elkaar helpen. Ook @hakenmetjufsas op instagram heeft meer dan 12.000 volgers en ook op YouTube en Pinterest blijft juf Sas groeien. Ik vind het



zo mooi als een haakster in de groep haar eerste trui post en daar enorm trots op is. Blij dat het gelukt is en ze het aangedurfd heeft. Daar word ik dan weer trots op. Super leuk vind ik het dat onze dochter Suzanne@crochetkeepstheoctoraway ook haakt en brei en sinds kort ook begonnen is met zelf ontwerpen. Er komt vast ooit een Suus en Sas boek aan. Leuk om het stokje door te geven."

Heb je bepaalde plannen of ideeën voor de toekomst?

"Ik ga lekker zo door, in mijn hoofd zitten nog heel veel ideeën voor allerlei boeken. Een boek over poppetje Keet, haar kleding en een ingericht huis, een familieboek, een prentenboek met haakpatronen erbij, een Barbie/poppenpatronen boek, Suus en Sas (moeder en dochter boek), een babyboek en ga zo maar door. Nu nog even de tijd vinden om het ook daadwerkelijk uit te werken. Verder blijf ik vloggen over mijn creatieve processen. Eerst had ik een weekvlog maar dat slurpte toch best veel tijd op dus maak ik nu een maandvlog die eind van elke maand verschijnt. www.jufsas.com/weekvlog En mocht ik ooit tijd overhouden dan zou ik graag meer gaan schilderen, want dat is eigenlijk nog het allerliefste wat ik doe." ●